

bureaucraat, die een kamer ontdekt die niemand op het overheidskantoor waar hij werkt wil erkennen.' - Göteborgsposten

The New Zealand Bread Book Alison Holst 2012-03-01 Discover the joys of bread-making with the Holsts' new Bread book. Use it to make great-tasting white & brown breads, by hand or in a bread machine, no-knead breads, gluten-free breads, sourdough breads and much more

Bread Book Simon Holst 1997-11 Discover the joys of breadmaking with Alison & Simon Holst's Bread Book. Use it to make healthy & delicious breads at home. All recipes have easy-to-follow instructions for making bread by hand, as well as with a bread machine. Over 70 000 copies sold!

First Catch Your Weka David Veart 2008 First Catch Your Weka illuminates the elements that make New Zealand cooking distinctive and how our cuisine and culture have changed (the development of a nationalist cuisine of kumara, whitebait, and mussels in the 1920s, the arrival of Asian influences in the 1950s, the television cooks of the 1970s). Throughout this history, Veart finds a people who, frequently first liked to Catch Their Weka - building a meal out of oysters

taken from the rocks, vegetables from the garden, and a lamb from the neighbouring farm. By telling the history of what we ate, tells us a great deal about who we have been.

Sterrenkunde voor Dummies Stephen P. Maran 2005 In dit boek worden talloze pictogrammen met tips, bijzonderheden, 'geheimpjes', technische info en andere informatie gegeven. Met verwijzingen naar allerlei websites en te downloaden materiaal. Tevens bevat het boek informatie over zelf sterrenkijken, verenigingen, sterrenwachten etc.

Zeven Kleine Australiërs (Geïllustreerd) Ethel Turner 2017-10-24 EEN WOORD VOORAF. "Seven little Australians" heeft Miss Ethel Turner het boek genoemd, dat thans in Nederlandsche vertaling verschijnt. "Zeven kleine Australiërs" heb ik dus boven het verhaal geschreven, dat de geschiedenis bevat der kinderen van den bij Sidney wonenden kapitein Woolcot. Steeds verdiept onze jeugd zich nog gaarne in het aangenaam, frisch geschreven verhaal "Helen's Kleintjes", en zouden er wel vele jonge meisjes bij ons gevonden worden, die niet heerlijke uren hadden doorgebracht met het lezen van Louise Alcott's boeken? Welnu, aan allen, die in dergelijke lectuur genoeg scheppen, draag ik de "Zeven kleine Australiërs" op.