

West Bend Egg And Muffin Toaster Manual

If you ally habit such a referred **West Bend Egg And Muffin Toaster Manual** books that will come up with the money for you worth, acquire the categorically best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are along with launched, from best seller to one of the most current released.

You may not be perplexed to enjoy all book collections West Bend Egg And Muffin Toaster Manual that we will totally offer. It is not just about the costs. Its practically what you obsession currently. This West Bend Egg And Muffin Toaster Manual, as one of the most dynamic sellers here will enormously be in the midst of the best options to review.

Verloren familie Lisa Wingate 2020-08-20 Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog (1875). Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers van Een keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en Hannie, Lavinia's voormalige slavijn. Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie – als kind van haar familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar eigen, meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de historische 'Verloren vrienden'-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig probeerden hun dierbaren terug te vinden.

De kunst van het koken Julia Child 2004

Het grootste huis van de wereld Leo Leonie 1978 De moraal van dit verhaal over de kleine slak is: zorg dat je niet te veel materiële ballast krijgt, dan kun je meer van het leven genieten. Mooie gekleurde platen over twee bladzijden beelden deze geschiedenis uit

Elmer en de regenboog David McKee 2013-01-22 Elmer is verdrietig als hij ontdekt dat de regenboog zijn kleuren heeft verloren. Hij wil graag helpen, maar wat zal er met hem gebeuren als hij de regenboog zijn eigen kleuren geeft? Zal Elmer ze voor altijd verliezen?

Going Dutch Ben Coates 2016-09-29 Als de jonge Engelsman Ben Coates vastzit op Rotterdam Airport, belt hij het leuke Hollandse meisje dat hij enkele maanden daarvoor heeft leren kennen. Zij nodigt hem uit om bij haar te komen eten. Ben besluit Ben om te blijven en Nederland te omarmen als zijn nieuwe vaderland. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want al staan wij bekend om gastvrijheid en gezelligheid, we kennen ook talloze eigenzinnige gewoontes en tradities. We zijn trots op onze liberale houding waar het gaat om zaken als abortus, homorechten en drugsgebruik, terwijl we op andere punten juist tamelijk ouderwets zijn. Om ons raadselachtige land te leren kennen, reist Ben van het diepe zuiden naar het hoge noorden, neemt hij een duik in ons verleden en stort hij zich in het dagelijks leven van de Nederlanders. Zo neemt hij de lezer mee op een vermakelijke, fascinerende en geestige ontdekkingsreis door Nederland.

Het eenzame vuurvliegje + lampjes die echt gaan branden / druk 1 Eric Carle 2007-06 Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.

De prinses op de erwt Hans Christian Andersen 1980

Delia's geluk Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend Ignacio te zijn, roept Edward haar terug naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs. 'Delia's geluk' is het tweede deel van de driedelige Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn terug naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend Ignacio te zijn, is nu de tijd aangebroken om haar Mexicaanse dorp weer te verlaten. Delia's neef Edward overtuigt haar ervan om terug te komen naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs. Delia is al snel een mooie en populaire leerling op een exclusieve school, maar ze voelt zich soms een vreemde in haar nieuwe vaderland. Bovendien blijkt haar droomleventje een donkere kant te hebben: haar kwaadwillige nicht Sophia verspreidt afschuwelijke roddels over haar. Dan stelt haar tante Isabela haar voor aan Adan, de knappe zoon van een Mexicaans-Amerikaanse politicus. Ze voelen zich direct tot elkaar aangetrokken en krijgen een vurige relatie. Maar Delia's eenvoudige komaf blijft door haar hoofd spoken, net als Ignacio... Dan slaat het noodlot toe en moet Delia alles op alles zetten voor de mensen van wie ze houdt. 'Delia's geluk' is het tweede deel in de driedelige Delia-serie. Dit boek wordt voorafgegaan door 'Delia's vlucht' en wordt gevolgd door 'Delia's gave'.

Neem mijn hand Kate DiCamillo 2020-03-31 Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd dichterbij komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een vriendschap die hen met nieuwe ogen naar de wereld doet kijken.

Elmer en de kerstfant David McKee 2012-04-25 Het is twee dagen voor het jaarlijkse bezoek van de Kerstfant. De jonge olifanten zijn helemaal in kerstsfeer. Ze zoeken een boom uit om te versieren. Daar leggen ze de cadeaus onder die de Kerstfant zal ophalen om Ze te verdelen onder wie ze het meest nodig heeft. Elmer heeft een spannend plannetje bedacht voor de olifantjes. Maar dan moeten ze zich goed verstoppen en heel stil zijn. Elmer bezorgt ze het feest van hun leven!

Bitterblauw Kristen Cashore 2012-10-03 Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold voor vermommen. Vlak na middernacht, gekleed in een donkere broek en met Vos cape om, sloop de koningin haar woonvertrekken uit, en stapte een wereld binnen van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van Monsea, raakt in de ban van de wereld buiten de kasteelmuren. Overdag proberen haar raadsmanen het verleden angstvallig voor haar verborgen te houden, maar s nachts komt ze meer en meer te weten over de heerschappij van haar vader, koning Leck. Bitterblauw wist dat haar vader niet geliefd was, maar het begint haar te dagen dat haar koninkrijk vijftiendertig jaar lang in handen is geweest van een krankzinnige. En dat ze, om de wonden te helen, dieper en dieper moet graven in de herinneringen die haar adviseurs zo wanhopig proberen te vergeten.

Elmer in de sneeuw David McKee 1995 Wanneer Elmer een groepje olifanten meeneemt voor een fikse wandeling om weer warm te worden, komen ze bij een sneeuwlandschap waar ze enorm veel pret hebben. Prentenboek met grote platen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.

Blauwe ogen Joanne Harris 2011-12-20 Op internet kun je worden wie je wilt zijn... Er was eens een weduwe met drie zoons genaamd Zwart, Bruin en Blauw. Zwart was de oudste, humeurig en agressief. Bruin was de middelste, timide en saai. Maar Blauw was moeders lieveling. En hij was een moordenaar. B.B. is een 42-jarige man die

als enige van drie broers nog thuis woont bij zijn moeder. Zijn leven speelt zich grotendeels online af, op de website badguysrock. Hij noemt zich daar blueeyedboy en beweert een moordenaar te zijn. Een klein groepje mensen volgt zijn blog en schrijft zelf ook, onder wie Albertine, met wie hij een duister verleden deelt. Maar schrijven zij verhalen, of gaan de teksten over het echte leven? En als dat laatste het geval is, wie schrijft dan de waarheid? Door hun verhalen en moorddadige fantasie'n komt de gruwelijke waarheid over blueeyedboy aan het licht. **Emmy en Olivier** Robin Benway 2015-07-10 Emmy & Olivier is een meeslepende young adult-roman van bestsellerauteur Robin Benway. Een heerlijk vakantieboek voor meiden vanaf 13 jaar. Wat doe je als je beste vriend na tien jaar afwezigheid plotseling op de stoep staat? De zeventienjarige Emmy krijgt de schrik van haar leven wanneer haar buurjongen na tien jaar vermissing plotseling weer voor de deur staat. Olivier en zij waren onafscheidelijk tot hij op zijn zevende ontvoerd werd. Zijn verdwijning zette haar wereld op zijn kop. Zou Olivier haar na al die jaren nog herkennen? Is er iets over van hun speciale band? Tijdens geheime surfdates leert Emmy Olivier opnieuw kennen. Hij is veranderd – langer, breder, mannelijker – maar nog net zo leuk. Wat is er precies gebeurd op zijn zevende? En welke rol speelt Emmy in dit drama? Reacties op de boeken van Robin Benway: 'Benways hoofdpersonen zijn levensecht.' – Romantic Times 'Een aangename explosieve cocktail van geheimen, misverstanden en liefde' – YA 'Een heerlijk boek voor jongeren vanaf circa dertien jaar' – NBD Biblion Robin Benway brak wereldwijd door met Bonustrack, dat in Nederland werd genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Inmiddels heeft ze vier succesvolle jeugdromans geschreven. Robin woont in Los Angeles en is verslaafd aan muziek.

Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie] Paul Tiffany 2010 Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.

De roep van de wilde kat / druk 1 Linda Newbery 2007-10 De ouders van Josh (ik-figuur) zijn gescheiden en zijn moeder heeft een nieuwe partner. De geboorte van een zusje heeft duidelijk invloed op het gezin, vooral op Jamie, de jongere broer van Josh. Vanaf ca. 12 jaar.

Moneyball Michael Lewis 2012-02-02 Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met andere teams. Beane komt met een origineel plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers tot een winnend team. Moneyball is een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig geld grote successen boekt.

Delia's vlucht Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk, ligt het leven van de 15-jarige Delia Yebarra in puin. Ze verlaat het Mexicaanse dorp waar ze opgroeide en maakt een nieuwe start in Amerika. 'Delia's vlucht' is het eerste deel van de driedelige Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk met een vrachtwagen, ligt het leven van de vijftienjarige Delia Yebarra totaal overhoop. Ze verlaat het Mexicaanse dorpje waar ze is opgegroeid en maakt een nieuwe start in Amerika. Het leven op het landgoed van haar steenrijke tante Isabella in Palm Springs, Californië zou een droom moeten zijn voor een plattelandsmeisje als Delia, maar het lijkt meer op een nachtmerrie. Haar tante weigert Delia de toegang tot het grote huis en verbant haar naar de bediendenverblijven, samen met een leraar die zich maar al te graag aan de mooie Delia zou vergrijpen. Hoewel haar neef Edward aardig tegen haar is, wordt ze behandeld als oud vuil door haar nichtje Sophia, die jaloers is omdat Delia zo veel knapper is dan zij. Maar net als Delia enigszins begint te wennen aan het Amerikaanse leven, belandt ze door vreselijke omstandigheden weer terug in Mexico, dat ze amper terugkent. Waar zal Delia zich ooit nog thuisvoelen? 'Delia's vlucht' is het eerste deel in de driedelige Delia-serie en wordt gevolgd door 'Delia's geluk' en 'Delia's gave'.

Lieve Amy Helen Callaghan 2016-08-15 'Lieve Amy' is een spannende literaire thriller van Helen Callaghan. Deze thriller gaat over Margot Lewis, die in de dertig is en een adviesrubriek heeft in een plaatselijke krant in Cambridge. Ze krijgt heel veel brieven voor haar column 'Lieve Amy' – maar ze heeft nog nooit eerder een brief als deze ontvangen: Lieve Amy, Ik weet niet waar ik ben. Ik ben ontvoerd en een vreemde man houdt me gevangen. Ik ben bang dat hij me gaat vermoorden. Help me! Bethan Avery Jaren geleden verdween Bethan Avery spoorloos en ze werd al die tijd dood gewaand. Iemand moet dus gewoon een nare grap hebben uitgehaald met deze brief. Maar wanneer Margot nog meer brieven ontvangt, wordt het duidelijk dat de afzender details van de zaak kent die niet zijn vrijgegeven door de politie. Margot besluit zelf de afzender op te sporen en er volgt een spannende race tegen de klok, die de lezer de adem zal benemen. Voor fans van Nicci French.

Als de rododendron bloeit Santa Montefiore 2016-04-04 Iedereen die van Ierland houdt zal smullen van Montefiores Deverill-serie De vrouwen van kasteel Deverill proberen zich staande te houden in de roerige jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Kitty wordt verscheurd door haar liefde voor Ierland en de wens haar leven met Jack te delen. Celia is vastbesloten kasteel Deverill in zijn oude glorie te herstellen en stort zich vol overgave op de renovatie, zich niet bewust van de rampspoed die onafwendbaar op haar af komt. Bridie probeert wanhopig over het verlies van haar zoon heen te komen, die ze bij zijn geboorte moest afstaan, en verzint de wildste plannen om hem terug te krijgen. Ondertussen groeit er in Amerika een eenzaam meisje op, dat niets weet van haar familie... De drie vrouwen staan voor belangrijke beslissingen in hun leven, beslissingen die hen ver weg kunnen voeren van Ierlands groene kusten en het kasteel dat hen zo veel jaren heeft verbonden. Is liefde alleen genoeg om de zware tijd die hun te wachten staat het hoofd te bieden? De pers over de Deverill-saga: 'Downton Abbey in boekvorm. Goed voor uren leesplezier.' Vrouwen van nu 'Meeslepend, ontroerend en beeldrijk.' NBD Biblion

Kasper wordt een T. rex Sam Copeland 2019-10-02 'Kasper wordt een T. rex' is het tweede deel in de hilarische serie voor jongens én meisjes. Piekeraar Kasper is de favoriete antiheld waarmee iedere lezer vriendschap sluit. Net nu Kasper zijn bijzondere krachten onder controle lijkt te hebben, gaat er van alles mis. Als hij en zijn familie misschien moeten verhuizen, bedenken Kasper en zijn vrienden een plan. Maar voor dat plan moet Kasper wel leren om zijn bijzondere krachten onder controle te krijgen. Maar hoe beter hij zijn best doet, hoe meer moeite het hem kost om niet in een dier te veranderen... 'Kasper wordt een T. rex' is het tweede deel in de supergrappige driedelige serie voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. De serie is geschreven door literair agent Sam Copeland, en komisch geïllustreerd door Sarah Horne. Het debuteert in 19 landen vertaald en ook de filmrechten zijn

al verkocht.

Het ware verhaal van het monster Billy Dean David Almond 2012-04-10 Billy Dean wordt al dertien jaar door zijn ouders verborgen gehouden voor de buitenwereld. Opgesloten in zijn kamertje brengt hij zijn tijd door met het vangen van muizen en vogels, en met mijmeringen over de wonderlijke prenten die aan zijn muur hangen. Alleen zijn moeder is vaak bij hem, als ze niet buitenshuis als kapster werkt. Veel minder vaak komt zijn gewelddadige, onberekenbare vader Wilfred op bezoek, een ex-priester die verscheurd wordt door schuldgevoelens: Wilfred heeft Billy's jonge moeder verleid en hun geheime zoon is 'in zonde geboren'. Billy komt pas vrij als zijn vader voorgoed uit zijn leven verdwijnt. Buiten zijn kamer leert hij nieuwe mensen kennen: McCauffrey, de slager, en Missus Malone, een excentrieke vrouw die Billy onder haar hoede neemt en hem vertelt over het gruwelijke geweld waaraan de wereld ten prooi is gevallen. De mensen willen in Billy een redder zien, een visionair die in zijn isolement bovennatuurlijke krachten heeft kunnen ontwikkelen. Kan hij met de doden communiceren? Is hij een engel of een monster? Het ware verhaal van het monster Billy Dean is een spannende en ontroerende roman over verlies en hoop, door David Almond verteld in quasi-onbeholpen, fonetisch proza dat de sleutel tot Billy's bijzondere leven is.

De krekel die niet tsjirpen kon / druk 1 Eric Carle 2015-03-05 Een krekel kan geen geluid uitbrengen. Maar als hij 's avonds een krekelvrouwtje ontmoet, tsjirpt hij het hoogste lied. Prentenboek met gekleurde schilderijen. Bij het openslaan van de laatste bladzijde laat de krekel ook een (mechanisch) getsjirp horen. Vanaf ca. 3 jaar.

Zonnige groetjes Bob Graham 1991 Een meisje gaat met de hele familie op het strand kamperen. Het worden twee avontuurlijke dagen! Prentenboek met schilderijen in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.

20 vragen voor Gloria Martyn Bedford 2016-10-26 Op een saaie doordeweekse dag stapt een nieuwe jongen Gloria's klas binnen. En niet zomaar één. Uman is knap en mysterieus, en ook grappig en superslim. Hij komt meteen naast Gloria zitten en heeft alleen maar oog voor haar. Binnen de kortste keren wordt ze verliefd. Dus als hij voorstelt om te breken met hun saaie leven en er samen vandoor te gaan, hoeft ze niet lang na te denken. Ze nemen een tentje mee, gooien hun telefoons weg en gaan samen het avontuur tegemoet... Maar wie is deze raadselachtige jongen eigenlijk? En is hij wel te vertrouwen? Wanneer Gloria eindelijk achter de waarheid over Umans verleden komt is ze mijlenver van huis en stellen haar ouders en de politie zich de vraag: waar is Gloria?

Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en psychische houding van de mens en de mogelijke samenhang daarvan met de veranderingen in de maatschappij.

Een vrouw van glas Kim Edwards 2012-10-01 Lucy Jarrett staat op een kruispunt in haar leven en besluit een tijdje terug te gaan naar haar geboortedorp. Eenmaal in het ouderlijk huis dringt de gedachte aan de raadselachtige dood van haar vader zich aan haar op. Ze voelt zich schuldig omdat ze hem alleen gelaten heeft op de avond waarop hij verdronk en vraagt zich af waarom hij eigenlijk ruzie had met zijn broer. Bij toeval ontdekt ze een verzameling spullen die haar familiegeschiedenis in een heel ander licht plaatsen. Als ook oude gevoelens voor haar jeugd liefde een glasblazer opflakkeren weet ze: het is tijd om schoon schip te maken. Een meeslepende roman waarin heden en verleden prachtig in elkaar overvloeien.

Delia's gave Virginia Andrews 2020-05-15 Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra weet dat als geen ander nadat een tragisch bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige leven met haar geliefde. 'Delia's gave' is het derde en laatste deel van de Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews. Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra weet dat als geen ander. Nadat een tragisch bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige romance met Adan, de zoon van een welgestelde politicus, voelt ze zich verloren. Wanneer ze ontdekt dat ze Adans kind draagt, heeft ze de belangstelling van diens vader. Hij gaf haar steeds de schuld van het ongeluk maar richt zich nu op de aanstaande baby. Delia denkt dat hij haar heeft vergeven, maar al snel blijkt dat hij van plan is haar aan de kant te schuiven en het kind zelf op te voeden. Zijn mensen houden haar voortdurend in de gaten en Delia wordt continu gemanipuleerd. Zodra Adan Junior geboren is, beseft Delia dat ze niet alleen vecht voor zichzelf, maar voor alles waarin ze gelooft. Zal zij de onschuld van haar jeugd kunnen hervinden en een zonnige toekomst met haar gezin tegemoet kunnen gaan? 'Delia's gave' is het derde en laatste deel van de Delia-serie. Dit boek wordt voorafgegaan door 'Delia's vlucht' en 'Delia's geluk'.

Izzy + Tristan Shannon Dunlap 2019-06-12 Izzy + Tristan is het overrompelende YA-debuut van Shannon Dunlap. Eigentijdse roman over diversiteit met het klassieke liefdesverhaal Tristan & Isolde als inspiratiebron. Izzy is een praktisch ingestelde 16-jarige die arts wil worden. Ze is niet blij als ze met haar ouders en tweelingbroer naar de Lower East Side van Brooklyn verhuist, waar ze de eerste blanke familie zijn. Dan ontmoet ze Tristan. Hij woont bij zijn tante en gebruikt zijn schaaftalent om geld te verdienen. Izzy en Tristan vallen als een blok voor elkaar, maar hun prille liefde wordt tot het uiterste getest. Ze raken betrokken bij een gewelddadig conflict, en dan is er ook nog een geheim dat hen dwingt tot onmogelijke keuzes... '(...) een indringende en briljante hervertelling van een tijdloos liefdesverhaal (...)' The Booklist

Stad van sluiers Zoë Ferraris 2011-06-17 Op een hete namiddag wordt het zwaar verminkte lichaam van een vrouw aangetroffen op het strand van Jeddah. Detective Osama Ibrahim krijgt de opdracht om deze raadselachtige moord te onderzoeken een schier onmogelijke opgave in een stad waarin veel versluierd wordt. Maar Katya Hijazi, de enige vrouwelijke lijkschouwer van het mortuarium, bijt zich vast in de zaak en ontdekt dat het slachtoffer de jonge filmmaakster Leila Nawar is, die vanwege haar controversiële documentaires veel vijanden heeft. Wanneer Osama en Katya samen met hun vriend, de woestijnriders Nayir Ash-Sharqi, de moord trachten op te lossen, voert hun zoektocht van de verkeersdrukte boulevards van Jeddah via de desolate buitenwijken naar de immense, uitgestrekte woestijn.

Girl of nightmares Kendare Blake 2014-06-16 Maanden zijn voorbijgegaan sinds de geest van Anna Korlov in haar kelder de deur naar de hel opende en erin verdween, maar Cas kan haar niet vergeten. Zijn vrienden herinneren er hem constant aan dat Anna zich opgeofferd heeft opdat hij kan leven, niet halfdood rondwalen. Cas weet

dat ze gelijk hebben, maar voor hem kan geen levend meisje tippen aan het dode meisje waarop hij halsoverkop verliefd is geworden. Hij ziet Anna overal: in zijn slaap, maar evengoed overdag, in visioenen die op nachtmerries lijken. Maar er is iets mis, grondig mis... Dit zijn geen gewone dromen. Anna wordt gekweld, en elke keer dat hij haar ziet lijkt ze op nieuwe en nog gruwelijkere manieren gefolterd te worden. Cas weet niet wat er met Anna gebeurd is toen ze in de hel verdween, maar hij weet wel dat ze niet verdient wat er nu met haar gebeurt. Anna heeft hem meer dan eens gered, nu is de tijd gekomen dat hij hetzelfde voor haar doet... **Kasper wordt een mammoet** Sam Copeland 2020-07-10 "Kasper wordt een mammoet" is het hilarische derde deel in de serie over Kasper, die als hij piekert spontaan in een dier verandert! "Kasper wordt een mammoet" is het hilarische derde deel in de serie over Kasper, die als hij piekert spontaan in een dier verandert! Dankzij zijn speciale kracht om in een dier te veranderen, is Kasper nu een held. Maar sommige dingen kan hij niet zelf oplossen. Zo maken zijn ouders ruzie en verdwijnen er zomaar huisdieren uit de buurt. Kan het dat het te maken heeft met zijn speciale kracht? Kan hij het mysterie oplossen? "Kasper wordt een mammoet" is het derde deel in de supergrappige driedelige serie kinderboeken voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. De serie is geschreven door Sam Copeland, en komisch geïllustreerd door Sarah Horne. Kasper is een geweldige antiheld om direct in je hart te sluiten. Zelfs als hij een kip, een T. rex of een mammoet is!

Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München is in 1933 een broeinest van onrust en gevaarlijke geheimen. Gretchen Müller groeit op tussen de leden van de nationaalsocialistische partij, onder de hoede van haar oom Dolf. Gretchen is zijn favoriet en hij beschermt haar sinds de dood van haar vader. Maar Dolf is niemand anders dan Adolf Hitler. En Gretchen gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op de jonge joodse journalist Daniel. Hij beweert dat haar vader is vermoord door een nazikameraad. Gretchen zoekt naar antwoorden bij haar familie, die ze altijd zonder meer vertrouwde. Durft ze in de zoektocht naar de waarheid haar hart te volgen ook als het leven van haar en Daniel op het spel staat? Anne Blankman is opgegroeid in een klein stadje in de buurt van New York, en woont inmiddels met haar man in Virginia. Toen ze twaalf was las ze het dagboek van Anne Frank en haar fascinatie voor Annes leven en de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het idee voor *Gevangene van de nacht*.

Charles Street 44 Danielle Steel 2012-02-24 Galeriehoudster Francesca Thayer woont in een prachtig huis op Charles Street 44. Als haar relatie stukloopt is ze de wanhoop nabij: ze staat er alleen voor en moet een gigantische hypotheek afbetalen. Ze besluit huisgenoten te zoeken en al gauw dienen zich kandidaten aan. Hoewel die allemaal heel verschillend zijn, bieden ze haar hun onvoorwaardelijke vriendschap. Zo herstelt Francesca langzaam van haar verdriet. Maar zal ze zich ook open kunnen stellen voor een nieuwe relatie?

Papa, pak je de maan voor mij? Eric Carle 1987 Marijke's vader haalt met een hele lange ladder de maan uit de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds groter. Prentenboek met kleurrijke illustraties, die uitklapbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar. **Something borrowed** Emily Giffin 2011-09-15 Rachel wekt als advocate in Manhattan. Zij heeft nog nooit iets wilds gedaan in haar leven. Op haar dertigste verjaardag geeft haar beste vriendin Darcy een feestje voor haar. Die nacht belandt Rachel, behoorlijk aangeschoten, in bed met Darcy's knappe verloofde Dex. Ze schaaemt zich diep, maar weet dat ze het zó weer doen. Want Rachel is al heel lang stiekem verliefd op Dex. Maar hoe moet het nu verder? Durft ze het aan Darcy te vertellen? En hoe voelt Dex zich eigenlijk?

Psychologie en kennisleer Jean Piaget 1973

Schaduwland Robert Bryndza 2021-03-16 Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doet. Ze vinden het lichaam van een tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat deed het slachtoffer daar midden in de nacht? En als hij zo'n sterke zwemmer was, hoe verdronk hij dan? De verdronken tiener is het meest recente slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde verhalen de ronde, en al jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt haar partner Tristan Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw – voordat het te laat is. In de pers 'Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing nodig heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere populaire Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.' **** Hebban.nl over Zonder gezicht 'Bryndza leest altijd als een trein.' VN Detective & Thrillergids 'Opnieuw alle ingrediënten van een bloedstollende thriller, met vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.' NBD Biblio

Geniaal geheim David Baldacci 2009-10-28 Op het terrein van de Farm, het ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus complex waar wetenschappers aan de meest geavanceerde microprocessor ter wereld werken. Hoewel de politie vermoedt dat het om zelfmoord gaat, zijn er toch ook twijfels. Sean King en Michelle Maxwell - voormalige agenten van de Secret Service - worden door de eigenaren van Babbage Town ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Al gauw komen ze erachter dat 's nachts in het diepste geheim vliegtuigen landen op de Farm. En dat de bewoners van Babbage Town zich misschien met meer bezighouden dan alleen hun wetenschappelijke werk. De sleutel tot alle raadsels lijkt te liggen bij een tienjarig meisje dat hoogbegaafd is. Maar wie weet haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage Town en de Farm onthult? 'Het duo King en Maxwell trad al eerder op in thrillers van de Amerikaanse auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en spannend.' - Redactie (NBD|Biblio recensie) **Donkerblauwe woorden** Cath Crowley 2017-05-03 Ik had de brief geschreven voor ik van huis ging, mijn handen bevend terwijl ik de woorden op papier zette. Het was voornamelijk ik hou van je, met een beetje je kunt het dak op. De perfecte liefdesbrief, volgens Lola. In de tweedehandsboekwinkel van Henry's vader staat een kast met boeken waarin klanten mogen schrijven. Mensen omcirkelen woorden die ze mooi vinden, onderstrepen zinnen of ze laten boodschappen achter in de kantlijn: gedachten, vragen, wensen. Sommigen laten brieven achter tussen de bladzijden. Brieven aan schrijvers, aan (ex-)vrienden of vriendinnen. In deze kast laat Rachel een liefdesbrief achter voor haar beste vriend Henry, vlak voordat ze gaat verhuizen...